

www.vrijzinnigkampen.nl

ONDERWEG



**Vereniging van Vrijzinnigen
Kampen-Noordoostpolder
Programma 2020/2021**

Wie zijn wij?

Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar geschiedenis en de toekomst. Een houding waarin wij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. We gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Wij zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander, van u. Het betekent vooral dat we proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.

Vrijzinnigheid staat voor een haast seculiere beleving van het christendom. Dat wil zeggen dat we niemand vertellen hoe hij of zij moet geloven. "Dogmatisch denken is taboe." Naast de Bijbel wordt gebruik gemaakt van filosofie, kunst, literatuur, muziek; eigenlijk van alle bronnen die inspiratie kunnen bieden. De menselijke ratio wordt net als bij het humanisme hoog aangeslagen. Vrijzinnigen zijn op zoek, naar zichzelf, naar de wereld, naar anderen en naar inspiratie. De vragen die zij zich stellen zijn: "Wie ben ik? Wie zijn wij? Waar gaan we heen? Waar leven we voor?" De kracht zit hem in de grote verscheidenheid van gedachten, de ruimte en het respect dat wordt ervaren voor het op eigen wijze geloven en denken.

Gebouw "Levensbron",
Vloedijk 62, 8261 GD Kampen

Koster/organist: Henk van Marle,
henkvmarle@gmail.com.

Voorganger: Ds. Anneke van der Velde,
veld5834@planet.nl;
06-52680894

Bestuur VvV:

Voorzitter: Victor Michielse,
secr.vvvkampen.nop@gmail.com,
06-43835403

Penningmeester: Henk Pippel,
secr.vvvkampen.nop@gmail.com,
06-27325123

Algemene bestuursleden: Bram Carsouw,
Piety van den Berg, Janny Schuiling en
Herman van der Leeden.



VvV
Kampen
Noordoostpolder

Dit seizoensprogramma kwam tot stand dankzij de medewerking van Klazien Wierbos, Anneke van der Velde, Cathien Steen, Gerrita Hendriks en anderen.

Redactie en eindredactie:

Alex de Jong/Attest Communicatie

Opmaak:

Rob van der Zwaard

Foto's:

Pexels.com en Pixabay.com,
Freddy Schinkel, Attest Communicatie en anderen.

Inhoud

Wie zijn wij?		De Zaligsprekingen	13
Colofon	2	Boekbespreking 'De kunst van het ongelukkig zijn'	14
Voorbehoud i.v.m. corona	3	Literatuurkring	15
Ons seizoensprogramma	4	Filosofie met Bart Wallet	16
Voorwoord Anneke	5	Goede doelen waar we een relatie mee hebben	18
Koffieochtend in de polder	7	Vrijwilliger Hennie Berends	19
Gespreksgroep Levensvragen	8	Levenskunstenaar Henk Jans	21
Pastorale gespreksgroep VvV	9	Deel jouw poëzie of verhaal	22
Lezing Renée van Riessen / Van zichzelf bevrijd	10	Adventbijeenkoms	23
Lezing Monika Rietveld / Universeel Soefisme	11		
Lezing Erik Jan Tillema / Wat is vrijzinnigheid?	12		

De tijd zal het leren (onder voorbehoud)

Ook dit jaar kunt u alle bijeenkomsten en activiteiten (tenzij anders vermeld), nagenoeg gratis bijwonen (we vragen slechts 1 euro als bijdrage in de kosten voor koffie/thee e.d.). Aanmelden is niet nodig, maar mag wel. Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar secr.vvvkampen.nop@gmail.com.

Vanzelfsprekend weten we nu nog niet in welke vorm we deze bijeenkomsten zullen gieten. Dat hangt allemaal af van de mogelijke Corona-maatregelen van het moment. Vanzelfsprekend zullen we de RIVM-voorwaarden

volgen. Misschien komen we dus in kleine groepen bij elkaar, misschien verspreid over de diverse ruimtes in ons gebouw, misschien gebeurt het zelfs wel via internet-bijeenkomsten. U wordt via onze mail-contacts (denk aan onze digitale nieuwsbrief) en via publicaties in "De Brug" daarvan op de hoogte gehouden. Vergeet dus niet u aan te melden (via voornoemd mailadres) voor onze nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft.

‘Ga met ons op reis’

We zijn blij dat we in het achter ons liggende en onzekere voorjaar toch een winterprogramma voor het seizoen 2020-2021 hebben kunnen samenstellen. Voor een groot deel zal de inhoud u bekend voorkomen. We maken gebruik van onderdelen die u, zoals ons is gebleken, op prijs stelt.

Het thema is dit jaar “Onderweg”. We hebben dat gekozen omdat we daadwerkelijk onderweg zijn vanuit de bekende en vertrouwde

omgeving naar een onzekere toekomst.

Voor sommigen van ons is dat een heel concrete reis; voor anderen geldt dat voornamelijk in overdrachtelijke vorm.

Wij proberen in elk onderdeel van dit programma ons thema een actuele draai te geven. Dat kunnen we alleen samen met u. Bij ieder

onderdeel van dit programma bent u als deelnemer de belangrijkste aanwezige. Kortom: we heten u graag welkom!

De Programma-commissie

“Om van Vilvoorde naar Hongkong te reizen is de moeilijke stap het vertrek uit Vilvoorde. De aankomst in Hongkong zal eenvoudig blijken.”

Jacques Brel.



‘Onderweg’



*‘Zomaar te gaan met je stok in je hand,
zonder te weten, wat je zult eten,
zomaar te gaan met je stok in je hand;
eindeloos ver is ‘t beloofde land...’*

Een lied gemaakt door Hanna Lam (Nieuwe Liedboek, 806) over het volk van Israël, dat volgens de overlevering veertig jaar door de woestijn moet zwerven, voordat ze het beloofde land bereiken. Ik vind dit een heel mooi lied, omdat het mij zegt dat je ook als gelovige altijd op reis bent. Soms aarzelend, de weg kwijt, tastend in het duister, soms onbevangen, zoekend of recht op je doel af. Naar het beloofde land, wat dat ook moge zijn. Naar iets beters, iets mooiers, iets lichters. Onderweg. Dat is het thema dat we dit jaar voor ons ‘seizoensprogramma’ hebben gekozen.

Dat is een heel Bijbels thema. In de Bijbel gaat het voortdurend over wegtrekken uit je vertrouwde omgeving en onderweg zijn. Omdat God je roept, of omdat je je innerlijke stem volgt. Abraham, Jacob, Mozes, Jona, Naomi; allemaal gaan ze op pad, hun God of hun hart achterna. Ook Jezus was

voortdurend onderweg. Hij trok van plaats naar plaats, van streek naar streek, en liet zien hoe zijn leven onderweg naar zijn onvermijdelijke dood, betekenis kreeg.

Samen op weg

Geloven is bewegen; wegtrekken uit je vanzelfsprekendheden, en in

vertrouwen samen op weg gaan. Omdat je weet dat je het geheim van het leven, datgene wat het leven betekenis geeft en waardevol maakt, niet vindt als je figuurlijk blijft waar je bent. 'Blijf zitten waar je zit en verroer je niet!', zongen wij als kinderen. Als dat het adagium van je leven is: blijven waar je bent, en je hullen in zekerheden, dan ligt het cynisme op de loer.

De afgelopen maanden zijn we weliswaar gedwongen geweest om te 'blijven zitten waar we zitten', maar hebben toch veel mensen zich ook onderweg gevoeld in hun leven. Opeens waren alle vanzelfsprekendheden weg, en werden we gedwongen weg te trekken uit het vertrouwde. Gelukkig herneemt alles nu voorzichtig weer zijn gewone gang, maar door de epidemie zijn we wel voorgoed weggetrokken uit een bepaalde onschuld.

Boeiende reis

En zo zijn we samen onderweg. Ook als geloofsgemeenschap; als Vereniging van Vrijzinnigen. En de reis is niet altijd eenvoudig, zeker niet de laatste maanden, waarin we rekening moesten houden met alle richtlijnen om de epidemie geen kans te geven. Maar de reis is altijd boeiend. Omdat we betrokken reisgenoten zijn, die benieuwd zijn naar elkaars ervaringen. Die omzien naar elkaar als het even niet zo gemakkelijk gaat. Die met elkaar

in gesprek zijn onderweg, en van elkaar willen leren.

Laten we ook zo het komende kerkelijk jaar in gaan. Samen onderweg. Nieuwe ervaringen opdoen en in verbondenheid met elkaar. In het vertrouwen dat we gezegend zijn.

Anneke van der Velde,
Voorganger Vereniging van Vrijzinnigen Kampen/ Noordoostpolder

Voor onderweg

*Open mij,
les mijn dorst,
stil mijn verlangen
te zijn
wie ik mag zijn,
aanvaard door jou,
Aanwezige,
aanvaard door mezelf,
ongedurig, afwezig.
Zend boden op mijn weg,
engelen met geduld,
naasten met liefde,
vreemden
die vrienden blijken.
Open mij,
stil mijn verlangen.*

Een gedicht van Nico Vlaming,
uit het Nieuwe Liedboek
(blz. 1329).

Koffieochtenden in de polder

Ook het komende programmajaar vinden er weer “Koffieochtenden in de polder” plaats. Onder het genot van een kopje koffie en iets

lekkers wordt er op maandagen van 10.00 tot 11.30 uur bijgepraat in het Voorhuys in Emmeloord.

**Data in 2020 zijn: 21 september, 30 november.
Data in 2021 zijn: 8 februari en 12 april.**



Levensvragen die ertoe doen

Gespreksgroep voor mensen die eens goed en gestructureerd willen doorpraten over de levensvragen die zich voordoen op hun levensweg. We vertellen elkaar welke kwetsbare momenten we hebben ervaren in ons leven en hoe we daarmee om zijn gegaan. Welke krachtbronnen, welke hulptroepen, welke gidsen hebben we ingeschakeld?

Dit is een gespreksgroep voor mensen die niet bang zijn levenservaringen te delen en zich daarin open en kwetsbaar durven op te stellen. Uiteraard geldt er vertrouwelijkheid en wordt het gesprek op een gestructureerde en veilige manier geleid.

We komen samen op maandag, van 19.30 tot 21.00 uur. De begeleiding is in handen van voorganger Anneke van der Velde. Wil je meedoen? Stuur Anneke een mail: veld5834@planet.nl.

Data in 2020: 14 september, 5 oktober en 7 december.

Data in 2021: 1 februari, 1 maart en 3 mei.



Pastorale gespreksgroep VvV

In de pastorale gespreksgroep gaan de (oudere) leden van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder aan de hand van een thema op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek. De thema's worden ingeleid met een verhaal, een gedicht of muziek, en raken vaak levensvragen.

In overleg bepalen we welke onderwerpen aan de orde komen. Mogelijkheden zijn: verlies, vreugde, dankbaarheid, lijden, levenseinde, et cetera. De groepsleden kunnen ook zelf onderwerpen inbrengen. We komen samen op dinsdag, van 15.00 tot 16.30 uur. De eerste bijeenkomst is in Levensbron; daarna spreken

we elke keer af bij iemand thuis. De begeleiding is in handen van voorganger Anneke van der Velde. Wil je meedoen? Stuur Anneke een mail: veld5834@planet.nl.

Data in 2020: 22 september en 17 november.

Data in 2021: 19 januari, 23 maart en 1 juni.



‘Van zichzelf bevrijd’

Hoe komt het dat we zo vaak het idee hebben in onszelf gevangen te zitten? Wat houdt ons vast? Kunnen we van onszelf bevrijd worden? Welke rol spelen andere mensen in het bevrijdingsproces? En hoe zit het met God? Op donderdagavond 20 mei van 19.30 tot 21.00 uur zal Renée van Riessen (zelf woonachtig in Kampen) een lezing geven en met ons in gesprek gaan over haar nieuwste boek ‘Van zichzelf bevrijd’.

Renée van Riessen is filosoof en dichter en woonachtig in Kampen. Zij doceert godsdienst-filosofie aan de PThU Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde zij onder meer het succesvolle Oratio-essay ‘De ziel opnieuw’ die inmiddels in de vierde druk is verschenen.

Relaties komen en gaan

De hedendaagse ideeën over een goed leven richten zich maar al te vaak op ‘het kunstwerk’ dat we van ons leven dienen te maken. Relaties komen en gaan en dienen te passen in ons kunstwerk, met verwachtingen die te maken hebben met een zinvol of vervuld leven.

De Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas richtte zich vooral op de bevrijdende kracht die uit kan gaan van relaties. En dat deze van dienst

kunnen zijn om onszelf los te laten en compassie te oefenen. Renée van Riessen onderzoekt Levinas’ denken over nabijheid en naastenliefde. Ze brengt het in discussie met hedendaagse filosofie en legt verbanden met het werk van schrijvers, dichters en beeldend kunstenaars. Met haar Levinas-interpretaties beweegt Van Riessen zich op het grensvlak van ethiek, mystiek en religie.



**Donderdag 20 mei 2021
van 19.30 – 21.00 uur in Levensbron**

Wat is universeel Soefisme?

Soefisme; wat is dat? Woensdag 20 januari, van 19.30 tot en met 21.00 uur vertelt Monika Rietveld je er alles over. 'Soefisme is religie als je er religie van wilt leren, filosofie als je er wijsheid van wilt leren, en mystiek als je erdoor geleid wilt worden bij het ontvouwen van de ziel. En het is meer dan deze dingen.'

'Het is het licht, het leven dat voedsel is voor elke ziel en een sterfelijk wezen tot onsterfelijkheid opheft. Het is de boodschap van liefde, harmonie en schoonheid', vertelt ze. 'Deze woorden komen van Inayat Khan en worden dikwijls gebruikt als inleiding om het Universeel Soefisme uit te leggen.'

Wie is Monika Rietveld?

Monika Rietveld is voorganger van Vrijzinnigen Nederland en werkt als pastoraal werker in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum; een gemeenschap waarin de verschillende denominaties van Remonstranten, Vrijzinnigen Nederland en Doopsgezinden samengaan. Daarnaast is zij hoofd Universele Eredienst bij de International Sufi Movement.



'Aan de hand van muziek en poëzie maken we deze avond kennis met het Soefisme. Velen zullen de gedichten kennen van de Middeleeuwse dichter Rumi', vertelt ze. 'We verdiepen ons tevens in een stukje geschiedenis van het soefisme en de Soefibeweging.'

**Woensdag 20 januari 2021
van 19.30 – 21.00 uur in Levensbron.**

Wat is vrijzinnigheid?

Vrijzinnig geloven, wat is dat eigenlijk? 'Hoe langer je erover nadenkt, hoe moeilijker het wordt om er een antwoord op te formuleren', meent Erik Jan Tillema, beleidsmedewerker van de VVP Nederland. Op dinsdag 17 november geeft hij van 19.30 tot 21.00 een lezing over dit onderwerp in Levensbron.

Erik Jan Tillema houdt zich al jaren met eerdergenoemde vraag bezig. Hij komt daarom graag met andere vrijzinnigen in gesprek.

Documentaire

Tijdens deze avond zal hij de korte documentaire 'Vrijzinnig hervormd; van kroeg tot kerk' vertonen. Hierin wordt uitgelegd hoe de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten zich heeft ontwikkeld. Vervolgens zal hij vertellen wat volgens hem vrijzinnig geloven inhoudt. Hij komt daarbij



met een verrassend antwoord waarover hij deze avond graag met belangstellenden in gesprek wil gaan.



Vrijzinnigen in Amsterdam, rond 1920

**Dinsdag 17 november 2020
van 19.30 – 21.00 uur in Levensbron.**

De Zaligsprekingen

Enkele jaren geleden startte 'de Bijbelclub' met de 'Bijbel in twee jaar'. Daarna werden de Bijbel-avonden vervolgd met boeiende en bizarre Bijbelverhalen. In seizoen 2019/2020 bespraken we de Tien Geboden. Doordat corona roet in het eten gooide, werd die cyclus niet afgerond. Daarom zullen we de eerste bijeenkomst van de Bijbelclub wijden aan de laatste van de tien geboden. Als 'spiegel' nemen we daarna de zaligsprekingen als thema voor het komende seizoen.

De zaligsprekingen zijn buitengewoon rijk aan inhoud en betekenis. We kunnen ze lezen als belofte en levensweg. De belofte staat steeds in het tweede gedeelte van ieder vers. De levensweg, de manier om de belofte in vervulling te laten gaan, staat steeds in het eerste deel van het vers.

'Gelukkig wie nederig van hart zijn'

Om even uw gedachten op te frissen, enkele zaligsprekingen als voorbeeld (Matteüs 5: 3-5):

'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig de treurenden,

Want zij zullen getroost worden.

Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen het land bezitten.'

En zo volgen er nog vele. Wat zou Jezus met deze zaligsprekingen bedoeld hebben?

Wat hebben we er aan?

Hebben we er iets aan, in deze tijd, als mensen 'onderweg'? Op de achtereenvolgende avonden zullen steeds één of twee zaligsprekingen centraal staan. De achtergrondliteratuur zal ter plekke worden toegelicht.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek, horen we achtergronden en zoeken we samen naar nieuw licht en perspectief voor de Zaligsprekingen. De begeleiding is in handen van voorganger Anneke van der Velde.

Maandag 21 september, 12 oktober, 30 november, 25 januari, 8 maart, 12 april, van 19.30 tot 21.00 uur In Levensbron.

“De kunst van het ongelukkig zijn”

‘Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing’, meent Dirk de Wachter, schrijver van het boek ‘De kunst van het ongelukkig zijn’. ‘Streven naar zin en betekenis, daarentegen, is waar het leven om draait.’ In vier avonden bespreekt Anneke van der Velde dit boek. Vier dinsdagavonden (van 19.30 tot en met 21.00 uur) waarin we samen dieper ingaan op de door De Wachter aangestipte zaken.

“Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing. Streven naar zin en betekenis, daarentegen, is waar het leven om draait.’ Dit is de tekst die achterop het boek van Dirk de Wachter staat, en die prachtig past bij ons jaarthema ‘Onderweg’”, stelt Anneke. ‘We gaan dit boek van Dirk de Wachter (psychiater/psychotherapeut in België) in vier avonden bespreken. Waar streven we in ons leven naar?

Is geluk het hoogste doel? Hebben zin en zingeving er iets mee te maken?’, zo vraagt ze zich hardop af.

‘We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van gespreksvragen en vooraf toegestuurde tekstgedeelten.’

Wil je meedoen, meld je dan bij Anneke (veld5834@planet.nl), zodat ze je tijdig het ‘huiswerk’ kan toezenden.



**Data in 2020: 15 september en 1 december.
Data in 2021: 9 februari en 20 april.**

‘Het verhaal achter het verhaal’

Wie graag leest en met anderen wil praten over de betekenis van “het verhaal achter het verhaal” is van harte welkom bij de literatuurkring van de vrijzinnigen. Meld je aan en doe mee of kom een keertje kijken en luisteren.

De literatuurkring komt zes keer per seizoen bij elkaar in Levensbron, op maandagavonden om 19.30 uur, in huiskameropstelling rond de grote tafel.

Klassiekers

In de afgelopen jaren was het programma “klassiekers uit de wereldliteratuur die je altijd al had willen lezen maar waar het nooit van kwam”. Zo hebben we Dostojewski, Orwell, Garcia Marquez en Vestdijk gelezen, en vele anderen.

Nieuw seizoen, nieuwe ideeën ‘De plannen voor het komend seizoen, nog net afgesproken voor de corona lockdown, zijn anders’, vertelt Klazien Wierbos, die de avonden verzorgt. ‘Alle deelnemers kunnen hun eigen favoriete boek voorstellen en de inleiding daarover verzorgen voor de andere deelnemers. Een beetje riskant misschien, want niet iedereen vindt hetzelfde

heel mooi. Tegelijkertijd ook een uitdaging om over ‘jouw’ boek te discussiëren met de anderen.’

De Literatuurkring begint op maandag 28 september om 19.30 uur met ‘Spar de Spotvogel’ van Harper Lee, verschenen in 1960.

Dit boek past (helaas) goed in onze tijd van ‘Black Lives Matter’. Klazien: “Spar de Spotvogel’ is een ontroerende en hartverscheurende roman over onrecht in het diepe zuiden van de Verenigde Staten.’

Meedoen? Geef je op bij Klazien Wierbos via wierbosklazien@hotmail.com.



Data in 2020: 28 september, 2 november
Data in 2021: 4 januari, 15 februari, 29 maart en 24 mei.

‘Onderweg’ met filosofie

Al jarenlang is hij de grote roerganger achter de filosofische avonden in Levensbron: Bart Wallet. Ook het komende seizoen is hij weer van de partij. ‘Er is niets waarover niet gefilosofeerd kan worden, dus ook over het thema “Onderweg” kunnen we dat’, stelt hij. ‘Maar het is onvermijdelijk dat we daarbij ook de gebieden van psychologie en spiritualiteit betreden.’



Dat kan de gesprekken alleen maar meer diepte geven, weet Bart. ‘De bedoeling is elke avond een deelthema in te leiden en om er daarna met elkaar over in gesprek te gaan.’ Thema’s zijn: De reiziger, De pelgrim, De vluchteling, en Op weg naar het einde.

1. De Reiziger

De wereld leek onze achtertuin. Waar we ook heen wilden, we konden er, op een enkele uitzondering na, komen. Maar door corona zaten we ineens opgesloten in een wereld die heel klein leek en vaak ook zo ervaren werd. De toerist is reiziger zolang hij nog niet op zijn bestem-

ming is aangekomen. De reiziger heeft geen bestemming. Hij laat het van allerlei factoren afhangen hoe hij reist en waarheen hij reist. Is het de mens eigen op zoek te gaan naar andere werelden? Wat is het nut van reizen? Is reizen een vorm van zwerven?

2. De pelgrim

De pelgrim van vroeger is niet meer de pelgrim van vandaag.

Ooit gingen mensen uitsluitend pelgrimages ondernemen naar allerlei heilige plaatsen, als boetedoening, voor genezing of verdieping van het innerlijk leven.

Nu is er een grote groep mensen die niet per definitie religieus is, maar toch een pelgrimage onderneemt.

Wat is de zin van pelgrimeren?

Is de moderne pelgrimage een soort alternatieve spiritualiteit?

3. De vluchteling

In de vroege Middeleeuwen kende de wereld de Grote Volksverhuizing. Een groot deel van de volkerenmassa's was in beweging.

Mensen vluchtten voor oprukkende veroveraars, voor onderlinge oorlogen, voor dreigende hongersnood, voor klimaatverandering.

De herhaling van die geschiedenis beleven we vandaag.

Moeten westerse werelddelen hun grenzen sluiten om zelf niet in



de problemen te komen? Kan de vluchteling rechten ontlennen aan zijn status? Kent barmhartigheid grenzen?

4. Op weg naar het einde

Het leven is metaforisch ook een reis die wij afleggen. Een bekend allegorisch boek van de reis door het leven is de Pelgrimsreis van John Bunyan. Met alle keuzes die wij in het leven maken, blijft er maar één zekerheid: er zal een dag komen waarop wij onze levensreis hebben voleindigd. Hebben de ouderdom en het levenseinde hun eigen filosofie? Kunnen wij een leven als voltooid beschouwen en zo ja, wanneer?

Data: 1 oktober 2020, 12 november 2020, 14 januari 2021 en 25 februari 2021. Van 19.30 tot 21.00 uur.

Goede doelen waar we een relatie mee hebben

De Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder steunt een drietal Kamper initiatieven jaarlijks met een financiële bijdrage. Op de avond van woensdag 17 maart stellen deze drie goede doelen zich graag aan u voor. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in Levensbron.

Dan stellen zich aan u voor:

- **Lemka;** deze afkorting staat voor Leven met Kanker. Men organiseert lotgenotencontacten tussen patiënten, ex-patiënten en hun familieleden.
- **Vluchtelingenwerk Kampen.** De stuurgroep wil u graag meer vertellen over de activiteiten die zij in en om Kampen organiseren.
- **Hulp aan Roemenië.** In IJsselmuiden is men al jaren bezig hulp te bieden aan hulpbehoevende Roemenen. Zo is er een school gebouwd en een wijkcentrum. Jaarlijks wordt polshoogte genomen van de vorderingen van het project.

Natuurlijk is met deze korte opsomming slechts summier aangegeven



wat deze verenigingen precies doen. De uitvoeriger kennismaking kunt u van de vertegenwoordigers van deze goede doelen zelf horen. Zodat u weet wat we als VvV zoal steunen, maar misschien ook wel omdat u in de toekomst deze goede doelen als vrijwilliger zou willen ondersteunen. Het wordt hoe dan ook een interessante avond.

Woensdag 17 maart 2021 van 19.30 – 21.00 uur in Levensbron.

‘Onderweg en toch ook overal THUIS!’



Vrijwilligerswerk in Afrika na je zestigste? Het kan! Dat bewijst Hennie Berends. ‘Tijdens een wandelvakantie in 2002 in Ethiopië maakte ik voor het eerst kennis met de bewoners van Afrika’, vertelt ze. De gedachte ‘ik zou hier wel willen blijven en iets willen doen voor de bevolking’ liet haar daarna niet meer los.

‘Op mijn zestigste kon ik gebruik maken van een VUT-regeling bij de Thuiszorg. Toen kwam het idee om iets in Afrika te doen opnieuw boven. Maar: ik ben geen verpleeg-

kundige, en ook geen lerares, dus wat moet ik daar?’ Op woensdag 25 november vertelt Hennie over haar vrijwilligerswerk.

Naaimachines

‘Met beeld en geluid wil ik bij de Vrijzinnigen graag iets vertellen over de dertien jaar vrijwilligerswerk die volgden na mijn VUT’, vertelt Hennie. ‘Iedere winter was ik in de gelegenheid om in het weeshuis House of Hope in Ghana, en in het Nyabondo Revalidatiecentrum in Kenia, een ‘handje te helpen’. In het weeshuis ontdekte ze de naaimachine en begon kleding te repareren. Ook maakte ze ‘gekregen spulletjes’ pasklaar voor de kinderen die er verbleven. Daarnaast zorgde ze ervoor, met giften uit o.a. Nederland – en ook van ons –, om de kinderen iedere twee jaar iets nieuws voor Kerst te geven. ‘Voor mij was dit werk, wanneer de kinderen naar school waren, een mooie invulling van de dag. Na schooltijd was er voor hen ook de mogelijkheid om met de naaimachine om te leren gaan.’

Computers

‘In het revalidatiecentrum kon ik van de donaties een paar computers



kopen, zodat we computerlessen konden starten', klinkt het. 'Een openbaring voor kinderen die in een rolstoel zitten of genoodzaakt zijn om met krukken te lopen.' Er ging letterlijk en figuurlijk een wereld voor ze open. 'Ze kregen toekomstperspectief!'

'Later werden hier handwerklessen aan zwakbegaafde jongelui, vaak met een lichamelijke beperking, aan toegevoegd.' Prachtig werk, zo merkt ze op. 'Niks mooiers dan hen te laten ontdekken dat ze wel degelijk iets in hun mars hebben; zelfvertrouwen kweken...'

Belangstelling

Voor Hennie gaf niet alleen het lesgeven veel voldoening, zo blijkt. 'Ook het persoonlijke contact dat ontstaat door hen een beetje oprechte en warme belangstelling te bieden, is minstens zo belangrijk. Of, zoals een liedje 'zegt': Ogen heb je om te zoeken, naar wat mensen nog ontbreekt is een hart om te zeggen, wat een ander moed inspreekt!'

Vanwege corona is ze de winter van 20/21 noodgedwongen thuis, maar ze hoopt daarna zeker weer terug te kunnen. In ieder geval kan ze ons nu van haar mooie werk vertellen. En dat doet ze graag.

**Woensdag 25 november 2020 van 19.30 – 21.00 uur in
Levensbron.**

‘De ware kunstenaar is de levenskunstenaar’

Henk Jans zag de woorden ‘De ware kunstenaar is de levenskunstenaar’ eens gebeiteld in de houten schouw van een bevriende kunstenaar. Intrigerende woorden, zo blijkt. ‘Na het vroegtijdig verlaten van de kunstacademie zocht ik vergeefs naar een antwoord op de vraag ‘wat kunst en kunstenaar zijn eigenlijk in zou kunnen houden’’, vertelt hij. ‘Ook begon ik verstrikt te raken in mijn filosoferen over zaken als waarheid, recht, religie en zingeving.’ Donderdag 22 oktober, van 19.30 tot 21.00 uur vertelt hij in Levensbron over deze speurtocht.



‘De schijnbare tegenspraak in de titel van mijn boek ‘Kunst; de zin van het zinloze’, komt bij mij het dichtst bij de betekenis van de kunst die ik heb kunnen vinden’, klinkt het. ‘Wat is de zin van het leven? Ik zou het niet kunnen zeggen. Toch voel ik iets van zingeving als ik mijn schilderijen, tekeningen, liedjes en gedichten maak en deel met

het publiek; onder meer met deze autobiografie. Die behandelt mijn levensloop vanaf mijn eerst bewaarde tekening - die ik als negenjarige druktemaker maakte - tot mijn zestigste.’

Karl May

Hoe vergaat het een jongetje dat in zijn fantasie als Winnetou of Old Shatterhand de hele wereld aan- kan? Henk Jans: ‘Het leven heeft me geschuurd om me de mens te laten zijn die ik uiteindelijk geworden ben. Of ik kunstenaar ben, kan ik moeilijk zeggen, al moet ik bekennen me wel eens een kunstenaar te hebben gevoeld. Hoe dan ook, het zoeken naar zin en zingeving werd voor mij de levenskunst.’

**Donderdag 22 oktober 2020
van 19.30 – 21.00 in
Levensbron.**

Deel jouw poëzie of inspirerende verhaal

“Als ik mijn ogen toe doe, ben ik in Honoluluë” - Jules Deelder (1944-2019)

Deel het gedicht of verhaal dat jou heeft aangesproken over het thema “Onderweg”. Het mag iets zijn dat je zelf hebt geschreven of iets wat je getroffen heeft in het werk van een ander.

Wil je dat voorlezen en vertellen wat je daarin heeft geraakt? Dat kan op donderdag 4 februari, van 19.30 tot 21.00 uur. Levensbron, Vloeddijk 62.

Graag aanmelden via de mail, bij Klazien Wierbos:
wierbosklazien@hotmail.com.

**Donderdag 4 februari 2021 van 19.30 – 21.00 uur
in Levensbron.**



Gezamenlijke Adventbijeenkomst

In Levensbron vindt op dinsdag 15 december 2020 weer de traditionele kerstmiddag plaats. Deze adventsmiddag is voor alle leden. We gaan samen zingen, luisteren naar een kerstverhaal en kerstgedichten en ten slotte is er

een feestelijke broodmaaltijd. Alle leden zijn welkom vanaf 15.00 uur. Graag opgeven bij Henk Pippel, via de telefoon: 06-27325123, of via de mail: secr.vvvkampen.nop@gmail.com. Een uitnodiging volgt begin december.



Laat u inspireren!

Kijk voor meer info op



www.vrijzinnigkampen.nl

en bezoek onze activiteiten