

Pinksteren 2020

WAT HEEFT DIT TOCH TE BETEKENEN?



Maandag 1 juni 2020, Sint Annakapel

Voorganger

Anneke van der Velde

Organist

Henk van Marle

Met medewerking van

Nelleke Rombout, Chaja Wonsoff, Henk Jans

Veni Sancte Spiritus
tui amoris, ignem accende....

Aansteken van de kaarsen

Openingslied 672: 1

Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

Introductie en begroeting

Lied 672: 7

Wie 's Heren Geest bezielt,
wie's Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.

Gebed

Moment van stilte voor de mensen die zijn overleden:

Frits Benedictus
Bé Schuiling
Wim Schinkel
Jan Bos

Zang door Nelleke Rombout: Jesus, remember me'

Jesus remember me
when you come into your kingdom
Jesus remember me
when you come into your kingdom.

(Jezus, herinner mij
als U ingaat in Uw Koninkrijk
Jezus, herinner mij
als U ingaat in Uw Koninkrijk)

1e lezing; Genesis 11: 1-9

Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. Ze zieden tegen elkaar: 'Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. de kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. Ze zeiden: 'Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.' Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.

Lied 691: 1 en 2

De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

2e lezing: Handelingen 2: 1-13

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?'

.....
Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 'Wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: 'Ze zullen wel dronken zijn.'

Lied 691: 3

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Overweging

Lied van Chaja Wonsoff: 'Daddy dear'

Daddy dear, tell me please, is it true what they say?
In the heavens there's a cup that gets fuller each day,
And I've heard that Hashem keeps it close nearby,
And He fills it with His tears each time that we cry.

Grandpa told me. Daddy dear, did he tell you the same?
That when sorrow strikes His peoples, Hashem feels all the pain,
Tell me why does He cry far away in the sky?
Tell me why, daddy dear, are there tears in your eyes?

Little one, little one, it is true yes it's true,
Grandpa told me years ago and his dad told him too.
When fathers cry for their children, then Hashem does the same,
When we're hurt so does He, yes He feels our pain.

Tears of pity from His eyes in this cup sadly flow,
Till one day, when it's full, all our troubles will go,
We will dance, we will fly, you and I like the birds,
And I cry, little one, 'cause I'm touched by your words.

One more question, daddy dear, answer please if you will,
Just how deep is this cup, tell me when will it fill?
Don't you think it is time that the sun forever shines?
Don't you think it is time, dear daddy of mine?

Little one, it is time, and I've questioned that too,
Let us ask Him together, together me and you,
Father dear, do You hear our worries, our fears,

Will Your eyes ever dry, is Your cup filled with tears.

Gebeden

Gaven: www.wildeganzen.nl/

Lied 687: 1 en 2

Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

Zegen

Lied van Chaja Wonsoff: 'My Lord, what a morning'

My Lord, what a morning!
My Lord, what a morning!
Oh, my Lord, what a morning
When the stars begin to fall.
Oh, you will hear the trumpet sound
To wake the nations underground,
Looking to my Lord's right hand
When the stars begin to fall.
Oh, you will see my Jesus come,
His glory shining like the sun,
Looking to my Lord's right hand
When the stars begin to fall.
Oh, you will hear all Christians shout,
'Cause there's a new day come about,
Looking to my Lord's right hand
When the stars begin to fall

My Lord, what a morning!
My Lord, what a morning!
Oh, my Lord, what a morning
When the stars begin to fall.

Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een minimumbedrag van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie: secr.vvfkampen.nop@gmail.com.

Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties heeft, kunt u mailen naar Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Welkom!