

VRIJ



**Vereniging van Vrijzinnigen
Kampen-Noordoostpolder
Programma 2019/2020**

Wie zijn wij?

Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar geschiedenis en de toekomst. Een houding waarin wij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. We gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Wij zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander, van u. Het betekent vooral dat we proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.

Vrijzinnigheid staat voor een haast seculiere beleving van het christendom. Dat wil zeggen dat we niemand vertellen hoe hij of zij moet geloven. "Dogmatisch denken is taboe." Naast de Bijbel wordt gebruik gemaakt van filosofie, kunst, literatuur, muziek; eigenlijk van alle bronnen die inspiratie kunnen bieden. De menselijke ratio wordt net als bij het humanisme hoog aangeslagen. Vrijzinnigen zijn op zoek, naar zichzelf, naar de wereld, naar anderen en naar inspiratie. De vragen die zij zich stellen zijn: "Wie ben ik? Wie zijn wij? Waar gaan we heen? Waar leven we voor?" De kracht zit hem in de grote verscheidenheid van gedachten, de ruimte en het respect dat wordt ervaren voor het op eigen wijze geloven en denken.

Gebouw "Levensbron",
Vloedijk 62, 8261 GD Kampen

Koster/organist:

Henk van Marle,
h.van.marle@kpnplanet.nl.

Voorganger:

Ds. Anneke van der Velde,
veld5834@planet.nl;
06-52680894

Bestuur VvV:

Voorzitter: Victor Michielse,
secr.vvvkampen.nop@gmail.com,
06-43835403

Secretaris: Henk Pippel,
secr.vvvkampen.nop@gmail.com,
06-27325123

Algemene bestuursleden: Bram Carsouw,
Piety van den Berg en Janny Schuiling.



VvV
Kampen
Noordoostpolder

Dit seizoensprogramma kwam tot stand dankzij de medewerking van Klazien Wierbos, Anneke van der Velde, Cathien Steen, Gerrita Hendriks, Henk Pippel, Victor Michielse en anderen.

Redactie en eindredactie:

Alex de Jong/Attest Communicatie

Opmaak:

Rob van der Zwaard

Foto's:

Pexels.com en Pixabay.com,
Attest Communicatie en anderen.

Voel je vrij!

Ons jaarthema is dit jaar VRIJ. We hebben hiervoor gekozen omdat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Nog steeds zijn wij allemaal intens betrokken bij de handhaving van vrede in de wereld, ver weg en dichtbij.



Rond dit jaarthema hebben wij ons winterprogramma samengesteld. Daarbij hebben wij onze horizon ruim

genomen én gekeken naar vrijheid in persoonlijke zin, vaak heel dichtbij.

We hopen dat u zich aangesproken voelt door onze activiteiten en uw bijdrage daaraan komt leveren in de zin van meedoen, meedenken en meepraten.

We kunnen wel zeggen “wegens succes geprolongeed”, want het voorgaande jaar werd - mede door de gevarieerde invulling - druk bezocht. De Vrijzinnigen denken ruim met de invullingen van het thema VRIJ. Wij hopen u weer - of voor de eerste keer - te mogen begroeten.



In dit boekje komt u, naast de onderdelen die u al van ons gewend bent, verschillende spreekbeurten van interessante mensen tegen die iets zinnigs te zeggen hebben. Dit jaar zijn vrijwel alle activiteiten gratis bij te wonen. We vragen 1 euro als bijdrage. Aanmelden is niet nodig. Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar secr.vvvkampen.nop@gmail.com.

Wij verwelkomen u graag.

Vrijheid is een uitdaging

1 Korintiërs 6:12 "U zegt: 'Alles is mij toegestaan.' Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen." Vrijheid is ons thema dit jaar. En we lezen de Tien Geboden op de Bijbel-avonden. Dat lijkt een tegenstelling. Als je vrij bent, laat je je toch niets gelegen liggen aan ge- en verboden?

De tekst uit Korintiërs vat heel mooi samen waarom vrijheid en geboden toch een boeiende verbinding vormen. Want belangrijker nog dan vrijheid is misschien wel, dat je je door niets in het leven beheerst voelt. Ik geloof dat je als mens bedoeld bent om volstrekt vrij te zijn. Maar dat in die vrijheid allerlei valkuilen verschijnen die juist tot afhankelijkheid leiden omdat je erdoor beheerst kunt worden. Misschien kunnen de Tien Geboden ons een beetje op weg helpen naar echte vrijheid.

We hechten aan vrijheid

Als vrijzinnigen hechten we zeer aan onze vrijheid. Vrijheid in geloven, vrijheid in vormen van vieren, vrijheid om inspiratie op te doen bij andere gezindten en levensovertuigingen, vrijheid om ons eigen leven, en ons levenseinde vorm te geven. Over dat laatste - vrijheid rondom levenseinde - organiseren we dit jaar een drietal avonden. Ook in dit verband is het boeiend om niet alleen over vrijheid, maar ook over de grenzen ervan met elkaar te spreken.

Uitdaging

Vrijheid is een uitdaging. Deze tijd stelt ons voor vragen en dilemma's waarvan onze voorouders niet het minste vermoeden hadden. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we die vrijheid gezamenlijk dragen. Daarbij speelt geloof een rol in Levensbron. Als inspiratie en als wegwijzer.

'Vrijheid'... Dit thema gaan we doordenken het komende jaar. Met filosofiebijeenkomsten, boek-besprekingen, kunst en cultuur. Er is weer een rijkdom aan activiteiten gepland! Om met Paulus te spreken: 'Alles is toegestaan, en we laten ons door niets beheersen!'



“Wees het oog van de wereld”

Cathien Steen maakte naar aanleiding van een verblijf in Palestina een aantal fraaie schilderijen van mensen die zij in het kader van Doopsgezind Wereldwerk in Israël en Palestina heeft ontmoet. Donderdagavond 16 januari deelt zij verhalen en portretten met ons.

Cathien voelde zich sterk aangesproken door de ontmoetingen die zij had met zowel Israëliische vredesorganisaties als Palestijnse bewoners van de Westbank. De moed om dagelijkse onderdrukking op geweldloze wijze te doorstaan, maakte diepe indruk op haar.



Schilderijen

Verhalen van Palestijnen heeft ze omgezet in een twaalfstal schilderijen onder de titel “Wees het oog van de wereld”, een opdracht meegegeven door een Palestijnse olijvenboer die zijn plantage heeft in de heuvels in de nabijheid van Bethlehem. Ze deelt haar ervaringen met ons en vertelt “Het levensverhaal van een Palestijnse vrouw”.



Levensbron, donderdag 16 januari 2020 om 20.00 uur.

Filosofieavonden met Bart Wallet

Dit seizoen is Bart Wallet natuurlijk weer onze vaste huisfilosoof. Hij zet ons dit jaar aan het denken over thema's die allemaal met "vrijheid" te maken hebben.

Hij doet dat aan de hand van het werk van vier filosofen die in deze tijd veel invloed hebben op het ethisch denken en op het bepalen van plannen en voornemens in de samenleving.

12 september 2019: Immanuel Kant; de grenzen van de vrijheid:

1. Zijn wij in onze vrijheid gebonden aan morele wetten?
2. Kunnen wij wel autonoom leven?
3. Begrenst de cultuur waarin wij leven onze vrijheid?

31 oktober 2019: John Stuart Mill; de vrijheid van meningsuiting:

1. Mogen wij onze mening altijd en overal kenbaar maken, ook als die kwetsend voor anderen is?
2. Mag de politiek of de rechterlijke macht ingrijpen bij ongewenste meningsuitingen?
3. Volgens Mill mogen wij geen schade aan anderen toebrengen. Doen wij dat wel door het milieu te vervuilen?

28 november 2019: Friedrich Nietzsche; vrijheid na de dood van God:

1. Is er nog een moreel kompas als er geen God meer is die ons de wetten voorschrijft?
2. Is het onze verantwoordelijkheid dictatoriale regimes te dwingen het volk vrijheid te geven?
3. "Eigen meester, niemands knecht", kan dat?

9 januari 2020: Jean-Paul Sartre; de mens is veroordeeld tot vrijheid:

1. Voor wie of wat ben je verantwoordelijk als je vrij bent?
2. Beperken wij onze eigen vrijheid door de angst voor de keuzes die wij moeten maken?
3. Hoe belangrijk is innerlijke vrijheid?

Voor alle avonden geldt: aanvang 20.00 uur, Levensbron.



'Plekken van plezier' op Open Monumentendag

Dit jaar wordt er (voor de 32^e keer) een Open monumentendag georganiseerd. Op zaterdag 14 september van 10.00 tot 17.00 uur mag ons gebouw Levensbron gezien worden. U bent van harte welkom.

Monumenten zijn er niet alleen om naar te kijken, om in te wonen of om in te werken, maar kunnen ook een plek zijn waar je je vermaakt. In sommige monumenten kun je genieten van kunst, toneel, dans of cinema, kijken naar een sportwedstrijd of zelf een sport beoefenen, of je te goed doen aan eten en drinken.

Plekken van plezier

Zulke monumenten met een amusementswaarde staan centraal tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 14 september 2019. Het thema is daarom Plekken van plezier. Dit thema geeft het publiek de kans om niet alleen de geijkte monumenten te bezoeken, maar ook allerlei ongebruikelijke monumenten te ontdekken. Wees *Vrij*, doe *Zinnig* en breng een bezoek aan Levensbron.

Het gebouw van de Vereniging van Vrijzinnigen is een plaats voor religieuze, culturele, kunstzinnige en persoonlijke ontmoetingen. Inspiratie voor open, vrije en eigen



gedachtevorming. Het gebouw heeft een moderne inrichting met behoud van de historische vormgeving. Leden van de vereniging staan u dan (en natuurlijk ook op andere dagen) graag te woord en vertellen u over de activiteiten die wij organiseren.



Pastorale gespreksgroep VvV

In de pastorale gespreksgroep gaan de leden van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noord-oostpolder aan de hand van een thema op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek. De thema's worden ingeleid met een verhaal, een gedicht of muziek, en raken vaak levensvragen.

In overleg bepalen we welke onderwerpen aan de orde komen. Mogelijkheden zijn: verlies, vreugde, dankbaarheid, lijden, levenseinde, et cetera. De groepsleden kunnen

ook zelf onderwerpen inbrengen. We komen samen op dinsdag, van 15.00 tot 16.30 uur. De eerste bijeenkomst is in Levensbron; daarna spreken we elke keer af bij iemand thuis. De begeleiding is in handen van voorganger Anneke van der Velde. Wil je meedoen? Stuur Anneke een mail: veld5834@planet.nl.

Data in 2019:

17 september en 3 december.

Data in 2020:

21 januari, 7 april en 23 juni.

Koffieochtenden in de polder

Het komende programmajaar vinden er "Koffieochtenden in de polder" plaats. Onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers wordt er op maandagen vanaf 9.30 uur bijgepraat in het Voorhuys in Emmeloord.

Data in 2019 zijn:

23 september, 11 november.

Data in 2020 zijn:

27 januari en 8 juni.



De Tien Geboden

Drie jaar geleden zijn we gestart met de 'Bijbel in twee jaar'. Vorig jaar hebben we de Bijbel-avonden vervolgd met boeiende en bizarre Bijbelverhalen. Voor het komende jaar kiezen we voor het bespreken van de Tien Geboden. Dit lijkt een beetje in tegenstelling met het jaarthema 'vrijheid', maar misschien zijn de geboden wel wegwijzers naar èchte vrijheid zoals in de Bijbel wordt bedoeld.

We lezen de Tien Geboden aan de hand van een boek van Marc-Alain Ouaknin. Ouaknin doceert aan de universiteit van Tel-Aviv, en hij schreef vele boeken over Joodse filosofie.

Speels en creatief

In zijn boek over de Tien Geboden legt Ouaknin op een heldere en aanstekelijke manier de oorspronkelijke tekst van de Tien Geboden uit, maar herformuleert hij ze ook in de taal van de 21ste eeuw. Hij probeert op een speelse, creatieve en niet-dogmatische manier

om te gaan met de oude teksten. Want, zegt hij, 'deze geboden zijn helemaal geen geboden, maar verwijzen naar een dynamische ethiek van de toekomst'.

Samen in gesprek

Op de achtereenvolgende avonden zullen telkens één of twee geboden centraal staan. De teksten uit het boek van Ouaknin worden van tevoren toegestuurd om te lezen. Tijdens de bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek, horen we achtergronden, en zoeken we naar nieuw licht en perspectief voor de Tien Geboden.

De begeleiding is in handen van voorganger Anneke van der Velde.

Data in 2019:

23 september, 21 oktober en 11 november.

Data in 2020:

13 januari, 10 februari, 23 maart en 11 mei.

De avonden zijn van 19.30 uur tot circa 21.00 uur



Is vrijheid altijd blijheid?

Het boekje dat we dit seizoen gaan lezen gaat over de vraag hoe we een nieuw idee van vrijheid scheppen. 'Ik bepaal zelf wel hoe ik mijn leven inricht.' Deze woorden horen bij de vrijheden van onze tijd. Toch klinken ze in 2019 minder vanzelfsprekend dan enkele decennia geleden. Vrijheid staat onder druk.

De globalisering van de markt doet mensen twijfelen aan de betekenis van individuele vrijheden, en verlangen naar houvast, identiteit en een nieuw nationaal gevoel. De auteurs van het boekje zoeken ernaar een nieuwe vrijheid te formuleren, voorbij markt en volk.

Inzoomen op vrijheid

We nemen dit boekje als leidraad om nader in te zoomen op 'vrijheid'. In de bijeenkomsten spreken we over vragen als: Hoe vrij voelen we ons? Waarom is vrijheid belangrijk? Hoe zit dat met geloof en vrijheid?

Ook lezen we andere teksten. Van tevoren worden de te bespreken gedeelten toegestuurd. De deelnemers kunnen ook zelf onderwerpen aandragen en inbrengen. De begeleiding is in handen van voorganger Anneke van der Velde.

Data in 2019:

8 oktober en 19 november.

Data in 2020:

28 januari en 25 februari.

De avonden zijn van 19.30 uur tot circa 21.00 uur.



Deel jouw poëzie of mooie verhaal

Deel het gedicht en verhaal dat je aanspreekt, rondom het thema VRIJ. Het mag een bestaand werk zijn of iets door jou zelf geschreven. Wil je dat aan anderen voorlezen? Of wil je vertellen waarom het speciale betekenis heeft? Op donderdag 30 april kan dat.

In dit kader zullen we ook teksten lezen van Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, theoloog, schrijver en dichter, heeft veel gepubliceerd over dit thema. Hij was werkzaam in het Duitsland voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vragen die Bonhoeffer zich stelde waren onder andere: "Wat staat je te doen wanneer je geweldloos wilt zijn terwijl je om je heen onaanvaardbaar geweld ziet groeien? Mag je geweld gebruiken om erger te voorkomen?"

Veel van zijn teksten zijn geschreven in de gevangenis, terwijl hij zijn terdoodveroordeling afwachtte.

"Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze 100 malen, alle malen zal ik wenen."

Levensbron, donderdag 30 april 2020, aanvang 20.00 uur.

Graag vooraf aanmelden via de mail: secr.vvfkampen.nop@gmail.com.



Bepaal zelf je levenseinde

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat ieder mens zelf zijn leven inhoud en vorm geeft, hoort daarbij ook de vraag hoe wij ons levenseinde willen bepalen. Wachten we af wat er zal gebeuren? Of hebben we graag het heft in eigen hand wanneer het aankomt op uitzichtloos en ondraaglijk lijden? Op donderdagavond 6 februari 2020 zal John Bos van de Nederlandse vereniging voor Euthanasie (NVVE) hierover een toelichting geven.

John Bos komt namens de NVVE deze avond vertellen wanneer we kunnen kiezen voor euthanasie en wat we daarbij kunnen verwachten. Wat de procedures zijn en hoe onze veiligheid is gewaarborgd volgens de zorgvuldigheidseisen die in de Wet Vrijwillig Levenseinde zijn opgenomen. De weg tot dit besluit is voor een mens vaak lang en langzaam. Er is vaak veel denkwerk voor nodig en gesprekken met nabestaanden.

Onderwerpen die o.a. aan de orde komen:

- Wat is het verschil met palliatieve zorg?
- Wat doe je als je arts niet wil/kan meewerken?
- Wat doe je wanneer je kinderen niet achter je wens staan?
- Wat is een wilsverklaring en wat moet erin staan?
- En natuurlijk alle vragen waar u mee komt, deze avond.
-

**Levensbron, 6 februari 2020,
van 19.30 tot circa 22.00 uur.**



Levenseindevraagstukken

‘Bert Keizer (1947) is een Nederlandse arts, filosoof en schrijver’, zo tekent Wikipedia op. Op donderdag 12 maart zal hij op uitnodiging van de VvV in de Stadskazerne een lezing geven over ‘levenseindevraagstukken’. Bert Keizer is specialist ouderengeneeskunde en filosoof. Enkele jaren geleden maakte hij de overstap naar de Levenseindekliniek. Hij schrijft maandelijks voor Medisch Contact en wekelijks columns in Trouw. In de Levenseindekliniek houdt hij zich vooral bezig met euthanasieverzoeken van ouderen met complexe gezondheidsproblemen.



De Levenseindekliniek is in 2012 opgericht om Nederlanders te helpen die met hun euthanasieverzoek geen gehoor vinden bij hun eigen arts.

Schrijver en columnist

Na de hbs-B ging hij in 1968 filosofie studeren in het Engelse Nottingham, maar keerde in 1972 terug naar Nederland voor een studie geneeskunde in Amsterdam. In 1981 legde hij zijn artsexamen af en was daarna korte tijd in Kenia werkzaam; daarna werd hij verpleeghuisarts in Amsterdam.

Zijn doorbraak als schrijver kwam in 1994 met ‘Het refrein is Hein’, een zeer openhartige schets van gebeurtenissen in een verpleegtehuis, inclusief stukken over euthanasie

en hulp bij zelfdoding, die nogal wat stof deden opwaaien, maar die door artsen over het algemeen als zeer reëel werden beoordeeld. Hij schuwde niet om over de emoties van de patiënt, maar ook over die van de dokter uit te weiden. Hij heeft ook een klinische en volgens sommigen pessimistische kijk op zin en onzin in de gezondheidszorg en geneeskunde. Zijn stukjes over het verpleegtehuis, waar veel leed is en de dood nooit ver weg, werden hem niet altijd in dank afgenomen.

Zijn lezing zal gaan over vraagstukken rondom het levenseinde. Plaats van handeling: de Stadskazerne, Oudestraat 216, donderdag 12 maart, vanaf 20.00 uur. Er wordt een entree van 7,50 euro gevraagd.

Van zichzelf bevrijd

Hoe komt het dat we zo vaak het idee hebben in onszelf gevangen te zitten? Wat houdt ons vast? Kunnen we van onszelf bevrijd worden? Welke rol spelen andere mensen in het bevrijdingsproces? En hoe zit het met God? Op donderdagavond 7 mei om 20.00 uur zal Renée van Riessen (zelf woonachtig in Kampen) een lezing geven en met ons in gesprek gaan over haar nieuwste boek 'Van zichzelf bevrijd'.

Renée van Riessen is filosoof en dichter en woonachtig in Kampen. Zij doceert godsdienst-filosofie aan de PThU Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde zij onder meer het succesvolle Oratio-essay 'De ziel opnieuw' die inmiddels in de vierde druk is verschenen.

Relaties komen en gaan

De hedendaagse ideeën over een goed leven richten zich maar al te vaak op 'het kunstwerk' dat we van ons leven dienen te maken. Relaties komen en gaan en dienen te passen in ons kunstwerk, met verwachtingen die te maken hebben met een zinvol of vervuld leven. De Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas richtte zich vooral op de bevrijdende kracht die uit kan gaan van relaties. En dat deze van dienst kunnen zijn om onszelf los te laten

en compassie te oefenen. Renée van Riessen onderzoekt Levinas' denken over nabijheid en naastenliefde. Ze brengt het in discussie met hedendaagse filosofie en legt verbanden met het werk van schrijvers, dichters en beeldend kunstenaars. Met haar Levinas-interpretaties beweegt Van Riessen zich op het grensvlak van ethiek, mystiek en religie.

**Levensbron, donderdag
7 mei 2020, vanaf 20.00 uur.**



Plannen voor een hospice in Kampen

Begin 2018 ontstond bij de VvV de gedachte om de financiële middelen van de vereniging deels in te zetten voor een duurzaam project *in en voor* Kampen. Al snel vatte het idee post om een hospice, of “bijna thuis huis” te stichten.

‘Een hospice, ook hospitium genoemd, is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Doel van de hospicezorg is de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen in de laatste periode van het leven. Ongeneeslijk zieken kunnen hier als gast tot aan hun overlijden worden verzorgd. Reden hiervoor kan zijn dat hun naasten thuis – de mantelzorg – overbelast raakt. Door de huiselijke sfeer wordt een hospice beter ervaren dan een ziekenhuisomgeving, terwijl er toch voldoende verpleegkundig personeel aanwezig is’, zo vertelt Wikipedia.

Voor iedereen

In de gemeenteraad van Kampen werd onlangs een motie aangenomen, waarin de gemeente de opdracht kreeg de behoefte aan en haalbaarheid van een hospice te onderzoeken. Wij schoven aan bij de projectgroep, waarin inmiddels diverse zorgorganisaties, zoals thuiszorg, hebben plaatsgenomen. Wij denken dat een dergelijk

initiatief een aanvulling zou kunnen zijn op de wijze waarop ieder van ons zijn eigen levenseinde op een zo waardig mogelijke wijze kan ondergaan. Harde eis is wel dat in de missie en visie van de op te richten stichting komt te staan dat een hospice in Kampen voor iedereen toegankelijk is, ongeacht levensbeschouwing en seksuele geaardheid. Ook mogen er geen belemmeringen zijn als de euthanasievraag aan de orde komt.

Op de avond van 16 april willen we met u de stand van zaken delen en uw mening horen over de plannen. Bij het verschijnen van dit boekje kunnen we nog niet overzien hoe de plannen zich tegen die tijd wel of niet hebben ontwikkeld. Vanzelfsprekend zullen we deze avond ook de deelnemende organisaties uitnodigen.

Levensbron, 16 april, 20.00 uur.

Het verhaal achter het te lezen verhaal

Wie graag leest en met anderen wil praten over de betekenis van “het verhaal achter het verhaal” is van harte welkom bij de literatuurkring van de Vrijzinnigen. Op maandag 7 oktober vindt de eerste bijeenkomst van dit seizoen plaats. Meld je aan en doe mee of kom een keertje kijken en luisteren.

Het motto van de literatuurkring is “boeken te lezen die je altijd al had willen lezen maar waar het nooit van kwam”. Iedere avond leidt een van de deelnemers het afgesproken boek in en de andere deelnemers geven hun mening. Er ontstaan levendige discussies en daardoor mogelijkheden om op een andere manier naar een boek te kijken.

Diverse schrijvers

In de afgelopen seizoenen hebben we onder andere boeken behandeld van: Primo Levi, Hella Haasse, Marten Toonder, W.F. Hermans, Kurt Vonnegut, George Orwell en Bernlef.

Het komende seizoen beginnen we op 7 oktober met “Aanteekeningen uit het Ondergrondse” van Dostojevski; op 25 november gaan we “De Klokkenluider van de Notre Dame” van Victor Hugo bespreken en daarna maken we nieuwe afspraken voor de volgende titels. Er zijn al veel suggesties gedaan, maar ook jij kunt nog meestemmen.

Data in 2019:

7 oktober en 25 november.

Data in 2020:

20 januari, 2 maart, 20 april en 25 mei.

De literatuurkring begint om 20.00 uur.



Kampen was in de 17e eeuw allesbehalve 'zwaar' gelovig

Veel Nederlanders associëren Kampen met termen als "zwaar", "orthodox" en "calvinistisch". Maar de stad kende door de eeuwen heen ook meer "open", "humanistische" en "vrijzinnige" leefstijlen. Van een gereformeerd bolwerk kan pas vanaf 1920 worden gesproken.

Begin 17e eeuw vierde de remonstrantse overtuiging in Kampen hoogtij. Een overtuiging die gekleurd werd door verdraagzaamheid en ruimdenkendheid, uiteraard binnen het referentiekader van die tijd. Kampen was een remonstrants bolwerk.

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Dordtse synode plaatsvond, waarin de remonstranten werden veroordeeld. Tijd voor de Vereni-

ging van Vrijzinnigen om eens in te zoomen op de tijd van de remonstranten en contra-remonstranten in Kampen. Historicus Jaap van Gelderen zal hierover een avond verzorgen op 7 november 2019.

Cathien Steen:

'Momenteel is er veel belangstelling voor Van Oldenbarnevelt en de strijd tussen Arminianen en Gomaristen. In historische verslagen kwam ik tegen dat Kampen een overwegend Arminiaanse stad was. Dat wordt ook in de tentoonstelling in het Historisch Museum hier in Kampen genoemd. Kampen was dus van oudsher vrijzinnig.'

Levensbron, 7 november 2019, vanaf 20.00 uur.

Gezamenlijke Kerstbijeenkoms

In Levensbron vindt op dinsdag 17 december 2019 weer de traditionele kerstmiddag plaats. Deze adventsmiddag is voor alle leden. We gaan samen zingen, luisteren naar een kerstverhaal en kerstgedichten.

Ten slotte is er een feestelijke broodmaaltijd. Alle leden zijn welkom vanaf 15.00 uur.

Graag opgeven bij Henk Pippel, via de telefoon: 06-27325123, of via de mail: secr.vvvkampen.nop@gmail.com. Een uitnodiging volgt begin december.





Laat u inspireren!

Kijk voor meer info op

www.vrijzinnigkampen.nl

en bezoek onze activiteiten